

**Carruthers, William James**  
**Private**  
**Highland Light Infantry of Canada**  
**Royal Canadian Infantry Corps**  
**B 162525**



William is geboren op 16 juni 1919 in Cayuga, Haldiman County, Ontario, Canada. Hij is een van de dertien kinderen van de Schotse James en de Canadese Mildred Leona (Laws) Carruthers. Drie zussen en een broer zijn al overleden voor Williams geboorte. De familie is lid van de Baptist Church. Ze verhuizen met het gezin naar Smithville. Hier zit William op school van zijn zevende tot en met zijn dertiende jaar. Hij stopt met school om zijn vader te helpen op diens boerderij. Hierna werkt hij gedurende twaalf jaar op een drietal boerderijen, altijd in goede verstandhouding met zijn bazen. Hij werkt, voordat hij in dienst gaat, twee jaar bij de boerderij van Patterson in Smithville. Hij gaat als vrijgezel het leger in.

In 1940 komt hij zijn dertig dagen dienstplicht na in Brandfort. In 1942 meldt hij zich aan bij het leger, maar wordt hij afgekeurd vanwege zijn verminderde gezichtsvermogen, opgelopen door een operatie aan zijn linkeroog als hij zeven jaar is. Twee jaar later, op 23 juni 1944, schrijft hij zich opnieuw in voor de dienst in Hamilton, Ontario. Deze keer wordt hij wel toegelaten. Hij staat omschreven als een goedgebouwde jongeman met een vriendelijke houding. Zijn lengte is 1.52 m. en zijn gewicht is 74 kg. William heeft lichtblauwe ogen en bruin haar. Hij blijkt een betrouwbare en stabiele man te zijn. Hij is erg geïnteresseerd in wat hij te

leren krijgt en compenseert hiermee zijn moeite met leren. Hij speelt honkbal en ijshockey. Hij vindt het ook leuk om op jacht te gaan op klein wild. Hij leest af en toe een western of een detective.

Na zijn training in Ipperwash wordt William verscheept naar Nova Scotia en wordt hij geplaatst bij de Highland Light Infantry of Canada. Op 18 december 1944 gaat hij de boot op richting Europa en komt op 28 december in Engeland aan. Op 17 februari 1945 gaat hij naar het vasteland. Zijn eenheid trekt door België, Nederland en ten slotte naar Duitsland.

Op 24 maart, begint de strijd, als onderdeel van Operatie Plunder, om de Duitse plaatsen Speldrop en Bienen, net over de Rijn, te veroveren. Hoewel de gehele operatie goed en snel verloopt, bieden de Duitsers in en rond de plaatsen Speldrop en Bienen nog felle tegenstand. Het is een zware strijd vanwege de goede strategische plek van deze dorpen. De Duitsers verdedigen deze plaatsen met hand en tand.

Er sneuvelen veel soldaten aan beide kanten. Pas naar meerdere pogingen lukt het de Canadezen en Schotten om de Duitsers verder terug te drijven. Op 26 maart krijgt The Highland Light Infantry de opdracht om de Duitse plaats Bienen verder te ontruimen van Duitse soldaten.

Ze moeten hiervoor het dorp huis voor huis uitkammen. Hier komt William om het leven. Als hij de voordeur opendoet van een woonhuis, gaat er een boobytrap af en raakt hij dodelijk gewond door de granaatscherven en overlijdt ter plekke. William is dan 25 jaar.

Hij wordt op 30 maart begraven, vlakbij Bienen.

Hierna is hij herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek en ligt op **XIX. A. 15**.

Op zijn grafsteen staat geschreven:

'GOD GIVETH HIS BELOVED REST'

Voor zijn verdiensten voor het Canadese leger wordt William onderscheiden met de volgende medailles:

- 1939-1945 Star
- France & Germany Star
- War Medal 1939-1945
- Canadian Volunteer Service Medal & Clasp



Sylvia Thuis, Research Team Faces To Graves.

Geraadpleegde bronnen:

- Met dank aan Bev Packham, dochter van Ivan Carruthers
- Commonwealth War Graves Commission
- Library and Archives Canada
- Valour in the Victory Campaign: The 3<sup>rd</sup> Canadian Infantry Division Gallantry Decorations 1945. T. Robert Fowler
- Operation Plunder and Varsity: The British and Canadian Rhine Crossing, Tim Saunders



STUDENT FINDS FAMILY GRAVE AT WW2 CEMETARY IN HOLLAND

Student vindt familie op de oorlogsbegraafplaats in Holland: Verslag Stille Tocht op 4 mei 2010, van het gemeentehuis naar de Canadese oorlogsbegraafplaats, tijdens de 65<sup>e</sup> herdenking van de bevrijding: <https://youtu.be/mQ-nRvk9mvI>

Op het plein voor de kerk in Bienen herinnert een plaquette aan de muur aan deze zware strijd.



Foto Kim Huvenaars

In de kerk in Bienen ligt de 'Roll of Honour' met de namen van alle slachtoffers van de slag om Bienen: Britse, Canadese en Duitse soldaten bij elkaar.



Foto Alice van Bekkum

Broer Ivan Carruthers heeft een kleindochter Laura Ecker, die, op 12-jarige leeftijd mooie woorden ter herinnering aan William opschreef. Zij las dit voor in haar klas op school tijdens Remembrance Day.

#### REMEMBRANCE DAY

He'll never forget the calling he had in his heart to go defend his country.

He'll never forget his 17<sup>th</sup> birthday.

He'll never forget going to sign up at the local headquarters.

He'll never forget the training where he learned to kill another person.

He'll never forget the train ride with his friends to Halifax.

He'll never forget the long, sea sickening journey across the Atlantic Ocean.

He'll never forget his first view of England.

He'll never forget the excitement of finally getting to go into battle.

He'll never forget the first person he shot.

He'll never forget all the blood, the pain and the suffering that he saw.

He'll never forget how thankful the Dutch people were.

He'll never forget the last front door he ever opened.

He'll never forget the booby-trap bomb on the other side of that door.

We will NEVER forget my Grandpa's brother William.

We will NEVER forget my Dad's Uncle Bill.

WE WILL NEVER FORGET